

Dikke kus,
Leidster Elien,
Soetkin & Paulien

Ribbels

15 SEPTEMBER

Rupsjeribbel is terug op de chiro. Hij ging de hele zomer lang op wereldreis, en komt nu met jullie zijn knotsgekke avonturen delen. Om 16u30 organiseren we voor jullie ouders een **ribbelcafé** (zie strookje)

22 SEPTEMBER

We trekken vandaag naar Ninove Speelstad voor een namiddag vol plezier en gekke spelletjes. Breng allemaal **5 euro** mee.

29 SEPTEMBER

De zeemeerminnen hebben dringend onze hulp nodig, want ze zijn erg ziek. We halen de zeedokter in ons naar boven.

6 OKTOBER

Begin jullie pijl- en boogtalenten al maar te oefenen, want vandaag maken we van jullie echte Indianen.

13 OKTOBER

Het is tijd voor een echte klassieker. Welke chiromeid zal bovenaan de ladder staan?

20 OKTOBER

Haal de avonturier in jou al maar boven. Aangezien het de week van het bos is, spelen we een bosspel. Jullie worden **om 13u aan de chiro** verwacht.

27 OKTOBER

Jullie leidsters moeten nog bekomen van onze topfuij Flos Fever, en jullie natuurlijk van de knallende kinderfuij... **GEEN Chiro** dus vandaag!

3 NOVEMBER

Het is tijd om te griezelen. Haal jullie beste **heksenkostuum** uit de kast, en kom verkleed!